

mina

HET LAATSTE NIEUW

50
PAGINA'S
GEZONDHEID
& WELLNESS

**DE EETAGENDA'S
VAN BEKEND
VLAANDEREN**
PLUS DE MENING
VAN DE EXPERT

MODE
STIJLVOL LUIEREN

**VERSLAAFD
AAN TATTOOS**
'IK GA DOOR TOT
IK VOL STA'

•• EEN DERDE KIND IS WELKOM ••

**EX-TOPATLETE
KIM GEVAERT**



IK BEN TIJDENS MIJN ZWANGERSCHAPPEN TELKENS 25 KILO BIJGEKOMEN

JURK - HALE BOB. KETTING, PANTY EN SANDALEN - H&M. RIEM - PINKO

(lacht) Op sommige dagen is het best lastig en als Djeke dan thuiskomt, duw ik ze wel in zijn handen. Maar ik ben dankbaar dat ik het zo kán doen. Dat ik hen kan zien opgroeien.»

Wat betekenen hun tweede en derde namen?

«We wilden een Europese én Afrikaanse naam. Romeo Mokonzé Santos: Romeo vonden we mooi en het heeft een romantische link, omdat ik al zwanger was toen we trouwden. Mokonzé is Lingala voor 'leider'. 'Le Chéf', zoals Djeke het zegt. Santos is de oorspronkelijke achternaam van Djeke's familie. En dan heb je Vince

Donn KwanZa. Vince komt van vincere: winnen. Donn is een eretitel. En KwanZa is Swahili voor 'de eerste'. Na zijn geboorte was dat een grapje: 'Ah, de eerste. Hoeveel volgen er nog?'

Leuk, ik doe mee. Hoeveel volgen er nog, dan?

«Ik kom zelf uit een groot gezin, we waren thuis met vier kinderen. Djeke en ik willen zéker een derde. We hebben een tijd adoptie overwogen, maar ik ben die mening wat aan het herzien. Als je al die moeilijke adoptieverhalen hoort: zoveel mensen staan te wachten op de lijst, zoveel koppels blijven kinderloos. Als wij ons op

die lijst zetten, pikken we de plek van iemand anders in. Terwijl wij er twee hebben, hé.»

Eigen kinderen en adoptiekinderen mixen schrikt je niet af?

«Niet echt, we zullen zien. Sowieso wil ik eerst even afkijken hoe Romeo en Vince opgroeien. We zijn nu supercontent, maar er mag gerust nog wat volk bij komen. Ik heb dat zelf altijd leuk gevonden, en ik wil hen dat ook geven.»

Jij en Djeke bezoeken weleens zijn familie in Congo. Zou je er kunnen wonen?

«Zeker. We willen er graag een halfjaar of langer